



“ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ”

ΕΤΟΣ Δ' - φ.42

ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ & ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

Σεπτέμβριος 2006



Καβαδιά Φωτεινή του Ευθυμίου
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΟΥΣΑΚΗ Ειρήνη του Γεωργίου
ΑΡΓΥΡΙΟΥ Νικόλαος του Αλέξανδρου
ΒΑΓΙΑΝΟΥ Ευανθία του Πέτρου
ΒΑΖΟΥΡΑΣ Αιμίλιος του Περικλή
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Αθανάσιος του Ζήση
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ Χριστίνα του Γεωργίου
ΔΕΜΕΡΤΖΗ Αγγελική του Απόστολου
ΖΥΓΡΑ Δήμητρα του Νέστορος
ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ Χρήστος του Κωνσταντίνου
ΚΑΛΟΒΥΡΝΑΣ Γεώργιος του Νικολάου
ΚΑΡΓΑΣ Γεώργιος του Παναγιώτη
ΚΑΤΣΑΡΟΥ - ΛΙΑΚΟΥ Ασήμω του Ιωάννη
ΚΟΙΛΑΚΟΥ Σταυρούλα του Ιωάννη
ΚΟΛΟΒΟΣ Αλέξιος του Κωνσταντίνου
ΚΟΛΟΒΟΥ Μαρία του Κωνσταντίνου
ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ Βασίλειος του Κωνσταντίνου
ΚΥΡΑΝΑ Νικολίτσα του Δημητρίου
ΛΕΓΑΚΗ Αντωνία του Δημητρίου
ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ Νικόλαος του Κωνσταντίνου
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ Βασίλειος του Νικολάου
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Χαρίκλεια του Αλέξανδρου
ΠΑΛΙΟΣ Απόστολος του Ελευθερίου
ΠΑΠΑΔΟΛΙΑΚΟΣ Ιωάννης του Δημητρίου
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ Γεώργιος του Ευστάθιου
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ Δαμιανός του Δημητρίου
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ Δημήτριος του Αντωνίου
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος του Πέτρου
ΣΚΙΝΔΗΛΙΑΣ Ιωάννης του Χρήστου
ΤΣΑΔΑΡΗ Σοφία του Αθανασίου
ΦΑΦΟΥΤΗ Αικατερίνη του Δημητρίου
ΦΩΤΑΚΗΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης του Μιχαήλ
ΧΡΥΣΑΔΑΚΟΣ Ιωάννης του Ευαγγέλου
ΨΑΘΑΣ Παναγιώτης του Βασιλείου

Ψηφίζουμε ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ



Η πόλη μας γίνεται κάθε μέρα περισσότερο απάνθρωπη. Αυτή η μετάλλαξη δεν είναι τυχαία. Είναι ο «εκσυγχρονισμός» του ΠΑΣΟΚ, η «ανάγκη για ανταγωνιστικότητα» της ΝΔ. Είναι τα σχέδια του κεφαλαίου να μας μετατρέψουν όλους σε μηχανές παραγωγής κερδών. Είναι τα σχέδια που εφάρμοσε 16 χρόνια η ομάδα Τζανίκου μετατρέποντας το δήμο σε Ανώνυμη Εταιρεία. Μια ΑΕ με πολλή κέρδη...

Συμμετέχουμε στις εκλογές γιατί εκτιμάμε ότι πρέπει να καταγραφεί η διαμαρτυρία των συμπολιτών μας και να δημιουργηθεί μια μεγάλη δυναμική ανατροπής του σημερινού στημένου σκηνικού. Επιμένουμε στη λογική της αγωνιστικής διεκδίκησης, της ισότιμης συμμετοχής και του δικαιώματος να αποφασίζουμε εμείς, οι πολίτες, οι εργαζόμενοι και η νεολαία, για τις ανάγκες μας.

διεκδικούμε:

- ▶ **ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ** που προορίζεται για εμπορική εκμετάλλευση.
- ▶ **ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ** κατασκευάσματα IBC και "The Mall".
- ▶ **ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ** για όλες τις κατοικίες. Να πληρώνουν μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις που αλλοίωσαν τη φυσιογνωμία της πόλης και κερδοσκοπούν σε βάρος μας.
- ▶ **ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΟΧΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Α.Ε.** ΟΧΙ στη σύμπραξη ιδιωτικού - δημόσιου που μετατρέπει το δήμο σε Ανώνυμη Εταιρεία.
- ▶ **ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ.** Να λογοδοτήσουν όλοι οι υπεύθυνοι για τους τροχαίους θανάτους συμπολιτών μας.
- ▶ **ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ,** αιτία της αύξησης του κυκλοφοριακού μέσα στη πόλη. Να σκεπαστεί η ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ σε όλο το μήκος της πόλης που διατρέχει. Τα κέρδη τους είναι ήδη υπέρογκα.

αίχμη

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΚΑΙ ΤΑ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΑ

Πλαστήρα 12 & Ερμού
Μαρούσι 15124

Τηλ.: 210 2831469
FAX: 210 2925552
Κιν.: 697 3388032
694 4860614
694 2055284

email:
efimerida_aixmi@yahoo.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
"ΑΙΧΜΗ"

ΕΚΔΟΤΗΣ
Φωτεινή Καββαδία

ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΑΡΟΥΣΙ

Ζύγρα Δήμητρα
Καββαδία Φωτεινή
Κάνιστρα Άννα
Κοιθιάκου Σύββια
Κοροβός Αλέξης
Κουβελιώτου Γιάννα
Λεγάκη Αντωνία
Λιάκου Ασημίνα
Λυσικάτος Νίκος
Παθιός Αποστόλης
Παπαδολιάκος Πάνος
Πολυχρονιάδης Δημήτρης
Σαραντόπουλος Βασίλης
Σκυνδιδίλιας Γιάννης
Σταθάτου Ειρήνη
Τσάδαρη Σοφία
Φαφούτη Κατερίνα
Φωτάκης Κώστας

ΠΕΥΚΗ

Γιαννουλάκη Χριστίνα
Δεμερτζή Αγγελική
Καλαμπόκας χρήστος
Κοροβού Μαρία
Νικοθακάκης Βασίλης
Χατζηγιάννης Γιάννης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Βάσιθα Αγγελική
Ψαθάς Παναγιώτης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Κοντομήτρου Νάσια
Κυράνα Νικοηλέτα

ΚΗΦΙΣΙΑ

Μαριάννα Ζερβοπούλου
Βαγγέλης Ζέρβας

Η εφημερίδα τηρεί αρχείο των αναγνωστών που παραλαμβάνουν την εφημερίδα ταχυδρομικά, καθώς και των αναγνωστών που την ενισχύουν οικονομικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2472/1997.

Η ΑΙΧΜΗ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ.
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΤΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΣ ΣΤΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ 697 3388032
και 6944 860614.

Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ
ΕΙΝΑΙ 20 €.

ΕΝΟΤΗΤΑ; «Ευχαριστούμε δεν θα πάρουμε»!**Η ΤΥΧΗ ΜΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΕ ΩΤΑ ΜΗ ΑΚΟΥΟΝΤΩΝ...**

Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται. Δεν είμαστε εμείς μόνο, αυτοί που απευθύναμε την πρόσκληση. Καταθέσαμε ωστόσο δημόσια δύο προτάσεις. Την πρώτη αρκετούς μήνες πριν. Απάντηση τότε δεν πήραμε. Την τελευταία, χρονικά, την απευθύναμε πάλι δημόσια στις 11 του Σεπτεμβρίου.

Ποιοι ανταποκρίθηκαν; Κανείς! Γιατί άραγε; Υπήρχαν προαπαιτούμενα; Υπήρχαν προγραμματικές δεσμεύσεις που κρίθηκαν απαγορευτικές προκειμένου να επιχειρηθεί έστω ο δημόσιος διάλογος και η καταγραφή των συνθέσεων ή των πιθανών αντιθέσεων που θα μπορούσαν να προκύψουν; Σημειώσαμε χαρακτηριστικά στη δημόσια πρόσκλησή μας: **«Το θεμέλιο της ενότητας δεν είναι παρά τα δικά μας συμφέροντα, η πόλη μας, η ζωή μας. Στο έδαφος αυτό, όλες οι κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις, δοκιμάζονται και κρίνονται από τις απαντήσεις τους σε όλο το σχεδιασμό που επιδιώκει να μας μετατρέψει σε μονάδες παραγωγής κέρδους.»** Προσκαλέσαμε τους συντρόφους μας από τις άλλες δημοτικές κινήσεις αριστερής αναφοράς να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε:

☐ Είμαστε αντίθετοι στο Δήμο Ανώνυμη Εταιρεία;

☐ Είμαστε αντίθετοι στη λειτουργία δημοτικών επιχειρήσεων που λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, αντίθετα με το κοινωνικό ρόλο που θα έπρεπε να έχουν;

☐ Θέλουμε να μετεξελιχθούν σε μικτές εταιρείες με το ιδιωτικό κεφάλαιο, όπως επιβάλλει η πολιτική της ΕΕ; (ΣΔΙΤ)

☐ Θέλουμε να προστατέψουμε τους ελεύθερους χώρους;

☐ Πρέπει να αγωνιστούμε για το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης;

☐ Είμαστε αντίθετοι στα σχέδια αυτής της δημοτικής διοίκησης για λειτουργία ιδιωτικού αμερικάνικου ΑΕΙ στο Μαρούσι;

☐ Συμφωνούμε με την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και τη διεύρυνση του ωραρίου των καταστημάτων που συμβάλλουν στη δημιουργία

ασφυκτικών συνθηκών στη πόλη; **Κοντολογίς, θέλουμε κι άλλα Mall, Ibc, περισσότερο τσιμέντο στο Μαρούσι;** Δεν συμφωνούν με αυτά οι άλλες δημο-



τικές αριστερές κινήσεις; Οι πολίτες που τις εμπιστεύονται με την ψήφο τους σίγουρα συμφωνούν με όλα τα παραπάνω. Το διαπιστώνουμε από την καθημερινή επαφή μαζί τους. **Αυτοί οι πολίτες επιθυμούν την ενότητα στις δράσεις και θέλουν να εκλέξουν αριστερούς υποψήφιους στο νέο δημοτικό συμβούλιο που θα προκύψει μετά τις 15 του Οκτώβρη. Γιατί τους το αποστερούν οι ηγεσίες των παρατάξεών τους; Ποιες σκοπιμότητες τους το επιβάλλουν;** Είναι τάχατες μόνο η κομματική λογική αυτή που υπερέχει; Δηλαδή η λογική του να καυχηθεί μια παράταξη ότι αυτή τα κατάφερε και εξέλεξε έναν Δημοτικό Σύμβουλο αντί των τριών ή τεσσάρων που θα είχαν όλες οι δυνάμεις αριστερής κατεύθυνσης με ένα κοινό ψηφοδέλτιο μπορεί να θεωρηθεί αριστερή;;;

Τις τρεις τελευταίες τετραετίες σε κάθε αντίστοιχη αναμέτρηση όλοι καταθέτουν προτάσεις ενότητας, ξέροντας ότι αυτή αποτελεί μόνιμη και πάγια αξίωση του κόσμου της αριστεράς. **Το αποτέλεσμα δεν δικαίωσε ποτέ την απαίτηση του κόσμου. Έχουμε υπομονή να περιμένουμε άλλα τέσσερα χρόνια;** Θα περιμένουν οι σχεδιασμοί που καταστρέφουν το παρόν και υπονομεύουν το μέλλον μας; **Μήπως πρέπει να πούμε σε αυτές τις ηγεσίες επιτέλους «σύντροφοι» δεν πάει άλλο;**

Από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να μη σημειώσουμε μια πολύ μεγάλη αντίφα-

ση: Σε αρκετούς δήμους έχει επιτευχθεί η «ενότητα» παρατάξεων της αριστεράς με δημοτικές παρατάξεις του ΠΑΣΟΚ... Στο Μαρούσι ο Π. Τζανίκος πρωτοεξελέγει με τη στήριξη και των δύο κοινοβουλευτικών κομμάτων της αριστεράς. Ποτέ δεν είδαμε μια δημόσια αυτοκριτική για την στάση τους εκείνη.

Οι καιροί δεν περιμένουν. Οι σχεδιασμοί που καθημερινά εκτελούνται σε βάρος μας δεν θα ανακοπούν από ευκολόγεια για μια ενότητα στο μέλλον, εάν αυτή ήθελε προκύψει. **Απαιτούν μια άλλη ασύγκριτα στέρεη και δυναμική ενότητα.** Την ενότητα που σφυρηλατείται μέσα από τις δράσεις και τους αγώνες. Την ενότητα που δεν έχει ανάγκη από ηγεσίες και κομματικά επιτροπάτα. Την ενότητα που μπορούμε να κερδίσουμε όλοι μας αγωνιζόμενοι κάθε μέρα μαζί για τις ανάγκες και τα δικαιώματά μας.

Σε αυτή την ενότητα – προσκλητήριο αγώνων καθούμε κάθε αριστερό και κάθε ασυμβίβαστο, συμπολίτη μας.

Δεν ζητούμε ψήφο για να δικαιώσουμε καμία κομματική γραμμή, γιατί δεν έχουμε καμία κομματική περιχαράκωση. **Ζητούμε ψήφο διαμαρτυρίας και ψήφο οργής πρώτα και κύρια ενάντια στη ανθρωπνη καπιταλιστική μηχανή που μας αλέθει κάθε μέρα, ψήφο διαμαρτυρίας απέναντι σε όσους εκμεταλλεύτηκαν στο παρελθόν την εμπιστοσύνη μας, ψήφο διαμαρτυρίας απέναντι στις «ηγεσίες» που μας μεταχειρίστηκαν και μας διαχειρίστηκαν, αλλά και ψήφο ενεργητικής συμμετοχής και συστράτευσης.** Αυτή η ψήφος είναι το μήνυμα πώς τώρα θα μιλήσουμε εμείς! **Είναι η ψήφος ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ.**

Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ψήφος, η ψήφος που φοβούνται όλοι, εχθροί και «φίλοι». Η ψήφος που δηλώνει μαζί με την οργή την πολιτική μας χειραφέτηση και την απόφαση να διαφεντεύουμε εμείς τη ζωή, το παρόν και πολύ περισσότερο το μέλλον μας.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

**Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΒΓΑΛΕ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΒΒΑΔΙΑ**

Με δημόσια κλήρωση μεταξύ των 36 πολιτών που συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο του Συνδυασμού μας, αναδείχτηκε προκειμένου να ικανοποιήσουμε το γράμμα του νόμου, η Φωτεινή Καββαδία, εκπαιδευτικός, δασκάλα στο 3ο Δημοτικό σχολείο του Μαρουσιού.

Επιμείναμε στην ανάδειξη του υποψήφιου Δήμαρχου στο ψηφοδέλτιό μας με δημόσια κλήρωση κατοχυρώνοντας στη πράξη και μέσα από αυτή τη διαδικασία τη συλλογικότητά μας που λειτουργεί στη βάση της ισοτιμίας και της συμμετοχής όλων χωρίς προαπαιτούμενα, αρχηγούς και προβεβλημένα στελέχη. Επιδιώκουμε την ανατροπή του σημερινού δημαρχοκεντρικού μοντέλου όσο και του συνόλου των αντιλαϊκών μεθοδεύσεων που εφαρμόζονται μέσα από τους δήμους επιχειρήσεις. Αγωνιζόμαστε για τοπική Αυτοδιοίκηση ανεξάρτητη, με

διαδικασίες στις οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα όλοι οι πολίτες, λαϊκές συνελεύσεις με δικαίωμα βέτο στη λήψη και την εκτέλεση των αποφάσεων. Θέλουμε τη δημοκρατία στην πράξη, άμεση, χωρίς «εκπροσώπους», αρχηγικά δικαιώματα, «σωτήρες», «κουμπάρους» και σχεδιασμούς μέσα σε κομματικά γραφεία ερήμην των πολιτών.

Η Φωτεινή Καββαδία έχει αναπτύξει έντονη συνδικαλιστική δράση όλα τα χρόνια που εργάζεται ως εκπαιδευτικός, πρώτα από το Σύλλογο Αδιόριστων Εκπαιδευτικών και μετά ως μέλος του 2ου Γραφείου ΠΕ Αμαρουσίου και τη ΔΟΕ. Συμμετέχει σε όλους τους αγώνες για ελεύθερη δημόσια δωρεάν παιδεία. Είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής της ΑΙΧΜΗΣ από την πρώτη φύση έκδοσης της εφημερίδας τον Νοέμβριο του 2002.

Τό μάθημα του αγώνα!

ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΑ ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ



Συνέχιση της απεργιακής κινητοποίησης του κλάδου με νέα πενήθημερη απεργία 2-6 Οκτώβρη 2006

“Για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, οι εκ/κοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης συνεχίζουν τον ηρωικό απεργιακό τους αγώνα με αυξανόμενο δυναμισμό, μαζικότητα και αποφασιστικότητα. Τα μεγάλα ποσοστά στην απεργία, τα τεράστια, χωρίς προηγούμενο, σε όγκο και παλμό συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα, και η ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή στις Γ.Σ. των Συλλόγων το αποδεικνύουν περλίτρανα. Απέναντι σ’ αυτόν τον αγώνα η Κυβέρνηση και η Υπουργός Παιδείας, που συναντήθηκε με το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. στις 25-9-06, έδειξαν το σκληρό και ανάλγητο πρόσωπο της πολιτικής τους.

Συνεχίζοντας την ίδια αδιάλλακτη στάση, η κυβέρνηση απέρριψε το αίτημα συνάντησης του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με τον Πρωθυπουργό. Οι απαντήσεις της Υπουργού Παιδείας στα δίκαια αιτήματά μας αποτελούν προσβολή και πρόκληση για κάθε εκ/κό και συνιστούν έναν πρωτοφανή εμπαιγμό.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί τους γονείς, τους εκπ/κούς των άλλων βαθμίδων, τους εργαζόμενους, τους φοιτητές, τους μαθητές να συμπορευτούν μαζί μας στα συλλαλητήρια και τον κοινό αγώνα για το καθολικό δικαίωμα στη μόρφωση και στην εργασία.” ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΔΟΕ

Η ΑΙΧΜΗ και η Δημοτική Κίνηση ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ συνυπογράφουν το κάλεσμα και συμπορεύονται μαζί τους στον αγώνα.

ΝΙΚΟΣ ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ



ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ “ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ” ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος διαφήμιζε σαν εθνικό όραμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η μειοψηφία που αντιστάθηκε βαφτίστηκε τότε «αντεθνική» και στενοκέφαλη. Σε διάφορες διαδηλώσεις η τότε κυβέρνηση με την στήριξη της νυν κυβέρνησης, έσπασε κεφάλια διαδηλωτών για να υπερασπίσει το «εθνικό όραμα».

Σήμερα δύο χρόνια μετά μπορούμε να κάνουμε τον απολογισμό νηφάλια και να χρεωθεί ο καθένας αυτό που του αναλογεί.

- ▶ Οι μεγάλοι αγώνες του «ωραίου και του αθηθινού» αποδείχτηκαν συναγωνισμός της ντόπας και του κέρδους.
- ▶ Οι εθνικοί ήρωες αποδείχτηκαν «πρεζάκια»...
- ▶ Ο «εθνικότερος» των προπονητών αποδείχτηκε αρχιντίφερ της ντόπας.
- ▶ Το THE MALL, το IBC, η καταστροφή των ελεύθερων χώρων, η μετατροπή του Μαρουσιού από προάστιο σε CITY, ήταν μερικές μόνο από τις επιφανειακές καταστροφές που έγιναν.
- ▶ Δεκάδες εργάτες σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν για να στηθούν οι σύγχρονες πυραμίδες του Ολυμπιακού κέρδους. Παράλληλα δεκάδες κατασκευαστικές και άλλες εταιρίες, θησαύρισαν.
- ▶ Νέοι φόροι μπήκαν για να καλύψουν τα χρέη και θα πληρώνουμε μέχρι πέμπτης γενιάς.
- ▶ Στο Τζανικιστάν δεν υπάρχει πιά ελεύθερο στάδιο για άθληση, η παράδοση των εγκαταστάσεων στην Ιδιωτική πρωτοβουλία έγινε η ταφόπλακα του εργασιτεχνικού αθλητισμού.

Τίποτα δεν είναι ίδιο μετά τους Ολυμπιακούς, δυστυχώς εμείς οι «αντεθνικοί» και μίζεροι δικαιωθήκαμε.

Αλεξανδής, Πατούλης, Ρώτας, Ιωσηφίδης, Ραγκούσης, όλοι αυτοί που διεκδικούν το δημαρχιακό θώκο τώρα, ήταν ένθερμοι υποστηρικτές του «Ολυμπιακού μεγαλείου».

Φυσικά τώρα μας στέλνουν το λογαριασμό.

Να τους τον γυρίσουμε πίσω.

Να τους μαυρίσουμε τώρα μαζί με τα κόμματα που τους υποστηρίζουν.

ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΑΚΗΣ

Ποιούς δικαίωσαν οι αγώνες στον «οίκο της Θέμιδας»;

Τα τελευταία χρόνια, το Μαρούσι έγινε συχνά θέατρο κινητοποιήσεων ενάντια σε μια σειρά από καταστροφικές αποφάσεις της δημοτικής του αρχής (Ολυμπιακοί, the mall, Αττική οδός, ιδιωτικό πανεπιστήμιο, παράνομες διαφημιστικές πινακίδες, υπεράσπιση ελεύθερων χώρων).

Κάποιες φορές, η αντίσταση των κατοίκων έφθασε και στους διαδρόμους των δικαστηρίων ελπίζοντας ότι η «ανεξάρτητη δικαιοσύνη», ο «νόμος», θα βάλουν φραγμό στην αδηφαγία των μεγαλοκαρχαριών. Μάλιστα, κάποιιοι από αυτούς που κατέφυγαν κάποτε ως ικέτες στον «οίκο της Θέμιδας», επιμένουν μέχρι σήμερα να περιμένουν δικαίωση μέσα από δικόγραφα αγωγών και μηνύσεων που απευθύνονται σε έντιμους δικαστές. Έντιμες οι προθέσεις μεν, άδικος ο κόπος δε.

Η ιστορία των δικαστικών συγκρούσεων απέδειξε το προφανές. Δεν ήταν ο Τζανίκος μόνος του, δεν ήταν ο Λάτσης απλός πολίτης, δεν ήταν ο νόμος ίδιος για όλους. Έτσι, το αυθαίρετο mall χιζόταν απρόσκοπτα επί δύο χρόνια, όσο χρειάστηκε για να το νομιμοποιήσει ειδική διάταξη στον Ολυμπιακού Νόμο της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Και οι δεκάδες πολίτες βρέθηκαν παράνομοι(!) και υπόλογοι μάλιστα στο «δήμο ανώνυμη εταιρία»!!!

Οι πολιτικές επιλογές του Τζανίκου, δεν ήταν τίποτε άλλο παρά υλοποίηση κεντρικών πολιτικών επιλογών, τις οποίες στήριξαν τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η ΝΔ. Η εμπορευματοποίηση των δικαιωμάτων μας και το χάρισμά τους στα μεγάλα συμφέροντα ήταν στόχος ολόκληρου του συστήματος διακυβέρνησης, συνεπώς και της δικαιοσύνης του.

Έτσι, κάποιιοι άλλοι – ανάμεσά τους κι εμείς – αντελήφθησαν γρήγορα ότι η δικαίωση δεν απονέμεται αλλά επιβάλλεται. Με κινητοποιήσεις σώθηκε το δάσος Συγγρού από την «αξιοποίηση» (βλ. καταστροφή), πάγωσε η λειτουργία ιδιωτικού αμερικανικού πανεπιστημίου στο Μαρούσι, ενώ πάλι μετά από κινητοποιήσεις, όλοι οι υποψήφιοι δήμαρχοι σήμερα, θεωρούν πρόπον για το προφίλ τους να δεσμευτούν για την απομάκρυνση των θανατηφόρων διαφημιστικών πινακίδων (δεν έχουμε ψευδαισθήσεις ότι θα το υλοποιήσουν, και πάλι εμείς θα τις κατεβάσουμε).

Είναι καιρός να διδαχθούμε από τη δική μας μικρή ιστορία. Η δικαίωση και η νίκη δεν βρίσκονται στους διαδρόμους των δικαστηρίων, αλλά στους δρόμους των μαζικών αγώνων των κατοίκων, των μόνων που θέλουν και μπορούν να επιβάλουν, όχι το νόμο, αλλά το δίκιο τους.

ΑΝΤΩΝΙΑ ΛΕΓΑΚΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΩ

ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ

Έχουν περάσει εννέα μήνες από τότε που μια παράνομα τοποθετημένη διαφημιστική πινακίδα έκοψε το νήμα της ζωής του γιου μου, Σταυρουλάκη Ιωάννη, μετά από εκτροπή του αυτοκινήτου του στην συμβολή της Λεωφόρου Κηφισίας και της Σπύρου Λούη. Από την ημέρα εκείνη άρχισε ο Γολγοθάς μου ψάχνοντας απαντήσεις σε αυτονόητα για κάθε άνθρωπο ερωτήματα. Οι μέχρι σήμερα απαντήσεις του δήμου το μόνο που μπορούν να προκαλέσουν σε κάθε σκεπτόμενο πολίτη είναι ψυχρολουσία, αηδία, ντροπή για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Ασφαλώς, δεν μπορώ να εκθέσω μέσω της καταγγελίας μου αυτής ούτε τις νομικίστικες απαντήσεις του δήμου, ούτε να κατηγορήσω τη δημοτική αρχή για όλα αυτά, πιστεύοντας ότι είναι θέμα δικαιοσύνης στην οποία έχω ήδη απευθυνθεί. Γνωρίζοντας, όμως, ότι σε λίγες ημέρες έχουμε εκλογές για ανάδειξη καινούριας δημοτικής αρχής, με πλήρη επίγνωση του χρόνου κατά τον οποίο κάνω την παρούσα καταγγελία θα ήθελα οι κύριοι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι που συμμετέχουν στην τωρινή δημοτική αρχή και θα ζητήσουν σε λίγες μέρες την ψήφο μας καθώς και ο απερχόμενος Δήμαρχος μας να απαντήσουν σε ερωτήματα τα οποία γεννήθηκαν σε μένα τους τελευταίους 9 μήνες ασχολούμενος με το θέμα των διαφημιστικών πινακίδων.

Ξεκινώντας από τον κ. Δήμαρχο:

1ο. Γιατί κύριε Δήμαρχε δεν εκτελέσατε απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του 2002 για ξήλωμα των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων;

2ο. Γιατί συνεχίζετε και μετά το δυστύχημα να μην εκτελείτε τη νέα ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της 6ης Απριλίου του 2006;

3ο. Γιατί ενώ δέχεστε ότι για τη συγκεκριμένη πινακίδα ο Δήμος σας δεν έχει σύμβαση δε μου δίνετε τις συμβάσεις που έχετε συνάψει, εάν έχετε, με τη συγκεκριμένη εταιρία τα τελευταία χρόνια που δραστηριοποιείται στο δήμο μας;

4ο. Γιατί, κύριε Δήμαρχε, στην προσωπική μας συνάντηση ενώπιον του τότε αντιδημάρχου κύριο Σουκαμιώτη αποκαλέσατε τους ιδιοκτήτες των διαφημιστικών εταιριών «πιστολάδες», ενώ εσείς συνάπτετε συμβάσεις μαζί τους(ραδιοφωνικός σταθμός, ενοικίαση ακίνητης περιουσίας του δήμου κατά τα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου)? Γιατί για μένα θα πρέπει να είναι «πιστολάδες», ενώ για εσάς ευυπόληπτοι επιχειρηματίες;

5ο. Γιατί, κύριε Δήμαρχε, σε συνεντεύξεις σας αρνείστε ότι το σημείο όπου έγινε το δυστύχημα βρίσκεται στα όρια του Δήμου σας, παραπέμποντας δημοσιογράφους στο δήμο Χαλανδρίου οι αρμόδιες αρχές του οποίου επισήμως σας διέψευσαν εντός ολίγων μόλις ημερών?

Κύριε Χωραφόπουλε, Αντιδήμαρχε του Δήμου Αμαρουσίου, πριν 16 μήνες θέσατε ένα ρητορικό ερώτημα: « Τι βάζεις σαν προτεραιότητα; Τα έσοδα από παράνομη διαφήμιση με κίνδυνο ή την ασφάλεια και τη νομιμότητα? » Τα γεγονότα έδωσαν σε μένα ξεκάθαρη απάντηση (19 Δεκεμβρίου 2005 : θάνατος εξαιτίας διαφημιστικής πινακίδας ! 2 Φεβρουαρίου 2006 : νέος θάνατος από την ίδια αιτία του άτυχου Παπαρήγα Γιάννη, 22 ετών στα όρια του Δήμου μας) και πολλών άλλων. Λίγες μέρες προ των εκλογών, ποια είναι η δική σας απάντηση στο τεθέν εκ μέρους σας ρητορικό ερώτημα και ποιες είναι οι ενέργειες σας τους τελευταίους 16 μήνες πάνω στο θέμα

αυτό;

Κύριε Μπρέγιαννη,

1ο. Γιατί, ενώ ήσαστε Πρόεδρος της Δημοτικής επικοινωνίας, υπεύθυνος για την καταγραφή και το ξήλωμα των διαφημιστικών πινακίδων, δεν είχατε ξηλώσει ούτε καν καταγράψει τη συγκεκριμένη διαφημιστική πινακίδα που σκότωσε το γιο μου; Και σα να μην έφτανε αυτό, ακόμη και μετά το δυστύχημα επανατοποθετήθηκε και επαναλειτούργησε για 80 ημέρες μέχρι που ως εκ θαύματος εξαφανίστηκε και όλοι σας δηλώνετε παντελή άγνοια για το ποιος το έπραξε. Ποιες είναι οι απαντήσεις σας σε αυτά τα ερωτήματα;

2ο. Γιατί σήμερα ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος δεν τοποθετείστε δημοσίως για ένα τόσο μεγάλο θέμα που γνωρίζετε τόσο καλά, αφού το διαχειριστήκατε έστω και με τα τραγικά αυτά αποτελέσματα; Γιατί στις κατ'ιδίαν συναντήσεις μας ισχυριζόσαστε ότι πράξατε τα δέοντα, καταγράφατε τις παράνομες πινακίδες αλλά το ξήλωμα κάπου «κολλούσε». Απαντήστε δημοσίως. Που; Και Γιατί; Κύριε Αντωνόπουλε, Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, μου αφαιρέσατε το λόγο με τη δικαιολογία ότι είχε περάσει ο προβλεπόμενος από τον Κανονισμό χρόνος ομιλίας μου αγνοώντας προκλητικά την προσωπική μου τραγωδία. Επιπλέον, απαιτήσατε να σηκωθώ από τα έδρανα των δημοτικών συμβούλων, παραβιάζοντας, πιστεύω, ακόμα και βασικούς ηθικούς κανόνες που διέπουν ένα καθηγητή, πατέρα προς όφελος της σωστής λειτουργίας του Δ.Σ. που προεδρεύετε. Εσείς που με τόση ευλάβεια τηρείτε τους κανονισμούς λειτουργίας του Δ.Σ. απαντήστε μου γιατί δε δείχνετε την ίδια

ευαισθησία και αυστηρότητα για τη μη εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ.;

Κλείνοντας, θα ήθελα να ρωτήσω όλους τους αξιότιμους δημοτικούς Συμβούλους που ομόφωνα αποφασίζουν για ένα θέμα "**Όταν η απόφαση αυτή δεν εκτελείται, η απάντηση «εμείς ψηφίσαμε... ο Δήμαρχος δεν εκτελεί» σας απαλλάσσει από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των πολιτών που σας ψήφισαν;**

Η συμμετοχή σας σε Δ.Σ. που δεν εκτελούν τις αποφάσεις σας δεν σας προσβάλλουν ως ανθρώπους; Δεν καταρρακώνουν κάθε έννοια αξιοπρέπειας σας; Η δήλωση του παλαιότερου δημοτικού συμβούλου του Δ.Σ., κυρίου Βλάχου : «Ναι δεν είμαστε αξιοπρεπείς!», πριν τέσσερις μήνες στην εφημερίδα «Ερμής» του Αμαρουσίου βουίζει ακόμα στα αυτιά μου. **Ναι, τα έσοδα από τις παράνομες διαφημιστικές πινακίδες είναι πολλά, όμως κύριοι στο βωμό αυτών των εσόδων διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές!** Σήμερα το τίμημα της πολιτικής στο θέμα αυτό το πληρώνω εγώ και η οικογένειά μου, καθώς και οι κοντινοί άνθρωποι του γιου μου. Να είστε όμως σίγουροι, πως η συνέχιση της ίδιας πολιτικής, πράγμα που απεύχομαι, θα δημιουργήσει και νέες τραγωδίες. Τι θα έχουμε να πούμε για τα επόμενα θύματα; Θα μπορέσουν αυτές οι διαφημιστικές πινακίδες που βρίσκονται παράνομα σπαρμένες σε θέσεις καρμανιόλες με τη χρησιμοποίησή τους από τους υποψήφιους δημάρχους στον προεκλογικό τους αγώνα να καλύψουν ή να μειώσουν τις ευθύνες τους; Ερωτήματα που περιμένουν απάντηση...

Σταυρουλάκης Μανώλης,
δημότης Αμαρουσίου

“Δάσκαλε” που δίδασκες...

Στην ημερίδα που οργάνωσε πριν το καλοκαίρι το Πάντειο Πανεπιστήμιο, ο φέρελπις υποψήφιος δήμαρχος του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ Αλέξης Τσίπρας, κατήγγειλε τη βιομηχανία και τη διαπλοκή των διαφημιστικών εταιριών με τη πολιτική εξουσία και πρότεινε πρώτος αυτός στους υπόλοιπους υποψήφιους και τα κόμματα, τουτέστιν **δεσμεύτηκε πρώτα ο ίδιος δημόσια**, να μην μεταφέρουν το προεκλογικό αγώνα στις διαφημιστικές πινακίδες που δεν ευθύνονται απλά για δεκάδες θανάτους συμπολιτών μας, αλλά υποβιβάζουν τον πολιτικό λόγο, επιδιώκουν να ξεγελάσουν τον πολίτη - ψηφοφόρο, μπλα, μπλα, μπλα....

Πριν αλέκτωρ λαλήσει, ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ και ο κ.Τσίπρας, αλλά και οι υποψήφιοι του κόμματος για την υπερνομαρχία ανέβηκαν στις πινακίδες του αίσχους και του θανάτου που μερικά εικοσιτεράωρα πριν κατήγγειλαν...

Ψηφίστε τους, έχουν μάλλον κι αυτοί πολύ σοβαρούς λόγους...(ξέρετε άλλη λέξη απο την απάτη για να χαρακτηρίσουμε το φαινόμενο;)

Και επι τη ευκαιρία υπενθυμίζουμε ότι το κόμμα που οραματίζεται την μεγάλη κεντροαριστερά συμμαχία - εξουσία (για τον ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ μιλάμε -) στο Μαρούσι στηρίζει τον “ανεξάρτητο” συνδυασμό του κ. Μαγιάκη, ευελπιστώντας ότι θα κερδίσει πολιτικά χρησιμοποιώντας το σήμα, το λογότυπο και την ιστορία μιας προσπάθειας απο τις προηγούμενες εκλογές που δεν τους ανήκει. (αυτό πως λέγεται;)



Η ημερίδα στην Πάντειο για το θέμα των διαφημιστικών πινακίδων και δίπλα επί του βήματος ο κ. Τσίπρας

Κάτω η απόδειξη της διαφοράς λόγων - διακρίσεων ή αθλιώς δάσκαλε που δίδασκες. Επικεικώς...



Η επέλαση των βαρβάρων...

Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ)

ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ!

Το νέο κόλπο για την καταλήστευση του εισοδήματος του εργαζόμενου.

Με ένα «σμπάρο δύο τρυγόνια», από την μία μετακαλούν κόστος αναγκαίων έργων στον πολίτη από την άλλη χαρίζουν τα έργα αυτά στις μεγάλες εταιρίες.

Ας δούμε απλά πως λειτουργούν τα περίφημα ΣΔΙΤ.

Πρώτον βρίσκουν μια εταιρία και της αναθέτουν το έργο, την χρηματοδοτούν μέσω δανείων άτοκων ή επιδοτούμενου επιτοκίου και αυτή με την σειρά της προχωρά στην υλοποίηση του έργου. Στην συνέχεια της παραδίδουν τα δικαιώματα εκμετάλλευσης του έργου για 25-30 χρόνια και αυτή με την σειρά της «νοικιάζει» το έργο στους πολίτες που ξανα πληρώνουν αδρά για τις «υπηρεσίες» της εταιρίας.

Με ένα παράδειγμα τα πράγματα θα γίνουν πιο κατανοητά.

Το πρώτο και περίφημο ΣΔΙΤ η Αττική Οδός. Η κοινοπραξία χωρίς να πληρώσει τίποτα για την γη που χρησιμοποιήσε, χρηματοδοτήθηκε με εγγύηση του Ελληνικού δημοσίου με μειωμένο επιδοτούμενο επιτόκιο (δηλαδή τη διαφορά στο επιτόκιο την πληρώνει ο φορολογούμενος). Φυσικά ο πολίτης έχει φορολογηθεί κεντρικά για έργα υποδομών. Έπειτα για να γίνει η αποπληρωμή του έργου μπήκαν τα διόδια και ο πολίτης ξαναπληρώνει το έργο για 25! Χρόνια. Σύμφωνα με την συμφωνία η κοινοπραξία θα πάρει μέρισμα το 2012 1,7 δις ευρώ!!!

Σε αυτή την γραμμή και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε έργο λαϊκής ανάγκης θα γίνεται με αυτό τον τρόπο, πολλαπλασιάζοντας την φορολογία.



Τέλος εποχής - takí's rekviem

Η απόφαση Τζανίκου να "αποσυρθεί" δεν ήρθε τυχαία. Κατάφερε να ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο της μετάλλαξης του Μαρουσιού. Υπήρξαν κραδασμοί σε όλη τη διάρκεια της θρυλικής δεκαεξαετίας, αλλήλα στα τελειώματα βγήκαν τα μεγάλα μαχαίρια. Προφανώς όμως έχει κάνει τις συμφωνίες του. Απολαμβάνει ήδη και θα του εξασφαλίσουν και στο μέλλον, την ασυλία που προφανώς διαπραγματεύτηκε με τα δύο μεγάλα κόμματα ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.

Εξυπνέτησε ισότιμα τα συμφέροντα και των δύο μπλόκ εξουσίας. Δίκαιος άνθρωπος...

Στη δημοτική του ομάδα συνυπήρξαν ειρηνικά στελέχη της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα αλλοι είναι υποψήφιοι με τον κ. Πατούλη (ΝΔ), αλλοι με τον κ. Αλεξανδρή (ΠΑΣΟΚ), και οι "πιστοί" που του απόμειναν κατατάχτηκαν στο στρατόπεδο Ραγκούση (ΤΖΑΝΙΚΟΣ original).

Η αριστερά από την άλλη μεριά του εξασφάλισε πρώτα απ'όλα την αναρρίκησή του στην εξουσία. Εκείνη η αριστερά κέρδισε τότε τρεις δημοτικούς συμβούλους: Τον κ. Χανιώτη, τον κ. Ραγκούση και τον κ. Νικολαΐδη και την επόμενη τον κ. Κονδυλάτο, μεγαλοσύμβουλο του Τζανίκου στη συνέχεια σε θέματα πολεοδομίας. Στην τρίτη τετραετία εξαιρουμένου του ΚΚΕ, αυτή τη φορά, υποστηρίχτηκε από τον ΣΥΝ που δεν κατάφερε όμως να εκλέξει κανέναν κομματικό του υποψήφιο. Στην τελευταία και φαρμακερή έμεινε μόνος του. (είχε εκτεθεί πολύ, η κεντροαριστερά φοβόταν το σκάνδαλο...).

Η κ. Σακοράφα, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και "αντάρτης" στις προηγούμενες εκλογές απεσύρθη εντέχνως κι άφησε, όπως διατείνεται ο ίδιος, το Δορύλλο να τα βγάλλει πέρα μόνος του. Κάτι σε συμφωνία δείχνει κι αυτό αλλήλα δεν είναι του παρόντος. (δεν εννοούμε συμφωνία με τον κ. Κληπάκη).

Σήμερα παρακολουθούμε τον διαγωνισμό των επιγόνων για τα φιλέτα κι έχει ανάψει καβγάς μεγάλος... Πάντως όταν συναντιούνται μεταξύ τους είναι γεμάτοι αβροφροσύνες: Γώργο μου και Πάνο μου, Μάκη και Κώστα τι μου κάνεις, πώς είναι τα παιδιά... (πέρα βρέχει)

Το ζητούμενο είναι να τηρηθεί το "ήπιο κλίμα" κι αύριο εδώ είμαστε. Έχει για όλους το περιβόλι...(Μάσα)

* Βγήκε σεργιάνι στους τοίχους κι ο Λευτέρης να υπερσπίσει την "πόλη του". Ποιά πόλη (σου) καλέ μου άνθρωπε, στο Μανχάτταν είμαστε...

"Άμα δε γίνεις γκρεμιστής πώς θες να γίνεις χτίστης"; (Φωνάζει ο ποιητής αλλήλα ποιός τον ακούει...)



Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Με τη στήριξη της κυβέρνησης, χωρίς προτάσεις επι της ουσίας ο εκ Πεύκης ορμώμενος κ. Πατούλης δεν υπόσχεται μόνο τάξη και ηθική... (για να γελάμε)

Επιστρατεύει καθημερινά την καραμέλα της υγείας προκειμένου να αναδείξει την "εισισθησία της προσφοράς" που τον διακρίνει... Τον πληροφορούμε ότι στην Ελλάδα λειτουργεί μια χαρά το ΕΣΥ και εξασφαλίζει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας στους πολίτες. Σίγουρα χρειάζεται αναβάθμιση. Αυτήν την επιδιώκουν όλοι όσοι εργάζονται στο Εθνικό σύστημα και την στηρίζουμε όλοι εμείς που θεωρούμε την υγεία κοινωνικό αγαθό και υποχρέωση της πολιτείας. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι πολέμιοι του ΕΣΥ ευθέως ή εμμέσως, αφού λειτουργούν τα περίφημα ιδιωτικά ιατρεία τους κερδίζοντας από τον πόνο και την άγνοια πολλών φορές των συμπολιτών μας, είναι αυτοί που διατυμπανίζουν τα "προβλήματα" των δημόσιων υπηρεσιών παροχής υγείας και σχεδιάζουν "νέα συστήματα" κ.α τινά προκειμένου να αποδυναμώσουν στην πράξη το ΕΣΥ για να δυναμώσουν περισσότερο τις τσέπες τους. Η παράταξη της ΝΔ που τον στηρίζει επιδιώκει την ιδιωτικοποίηση της υγείας και προσπαθεί να αποδυναμώσει το ΕΣΥ για να εξυπηρετήσει τα "γαλάζια παιδιά" της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ο κ. Πατούλης τι επιδιώκει; Γιατί τα περί "δημοτικών υπηρεσιών υγείας" δεν είναι μόνο αστεία, είναι και επικίνδυνα! Περισσότερα Αστικά κέντρα υγείας και Νοσοκομεία χρειαζόμαστε. Κλήση των κενών θέσεων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Οι πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας πρέπει να αναπτυχθούν στους Δήμους ενταγμένες στο κορμό του ΕΣΥ προκειμένου να αναβαθμισούν το εθνικό σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας και την ποιότητα των υπηρεσιών στους δημότες. Αλλά ο κ. Πατούλης μάλλον δεν θέλει να ακούει για το ΕΣΥ.

Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ: Οι πολίτες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Η μία αποτελείται από τους δημότες και η άλλη από τους συλλογικούς πολίτες, (!) όπως είναι οι επιχειρηματίες. Η επιχείρηση δεν θα αντιμετωπιστεί ως αντίπαλος του πολίτη. (!).

Δεν αμφιβάλουμε κ. Αλεξανδρή. Οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ το έχουν αποδείξει. Οι πολίτες είναι εμπορεύματα αλλήλα ταυτόχρονα είναι και πελάτες. Δεν μαθητεύσατε άδικα ως νομικός σύμβουλος δίπλα στον κ. Τζανίκο.

Σ. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ: Εργολαβικά όπου βρεθεί κι όπου σταθεί, πώς θα μπορούσε να είναι αλλιώς, έχει αναλάβει την υπεράσπιση της δεκαεξαετίας του "πατερούλη". "Έχει γίνει μεγάλο έργο στο Δήμο μας, μην τα ισοδεδώνουμε όλα, αρέσκειται να αναφέρει. Τι δεν έχει γίνει ή εμπάς περιπτώσει τι τον διαφοροποιεί από την προηγούμενη διοίκηση (στην οποία μετείχε ανελλιπώς) δεν έχει αναφέρει ποτέ. Ούτε για τους τύπους. Επιδιώκει να συνεχίσει το έργο Τζανίκου...

5.000 € το μήνα ...για να "φυλάει" το δάσος Συγγρού

Αντιγράφουμε από την ιστοσελίδα των φίλων του Δάσους Συγγρού:

"Μεγάλες οι ευθύνες του Προέδρου του ΙΓΕ, συνδικαλιστού δασολόγου, κ. Κ. Μπέση. Ο παχυλής αμειβόμενος Πρόεδρος του ΙΓΕ (60.000 Ευρώ ετησίως), κ. Μπέσης μόνον μία στοιχειώδη συντήρηση των δασικών δρόμων έχει να επιδείξει σε ολόκληρο το πρώτο έτος της θητείας του. Αντιθέτως, έχει δραματικά αμελήσει την πυροπροστασία με τα αποτελέσματα που είδαμε στις 10 Ιουλίου, (κάηκαν 33 στρέμματα) προστατεύει συστηματικά από την κατεδάφιση το προσκοπικό αυθαίρετο του δάσους, αδιαφορεί πλήρως για τον ανεκμετάλλευτο υπόγειο υδατικό πλούτο του δάσους, αδιαφορεί πλήρως για την προοδευτικώς καταδαφιζόμενη μάνδρα και τους εξ αυτού του γεγονότος προκύπτοντες κινδύνους για δάσος και επισκέπτες, εξυπηρετεί κανάλια και λοιπούς τρίτους ενοικιάζοντας παρανόμως περιουσία του Κληροδοτήματος."

Γεμίσαμε "κουμπάρους." Φανταστείτε να πάρουν και το Δήμο...Δεν θα προλαβαίνουμε να τους πληρώνουμε.



ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ;

Ακούγοντας ή διαβάζοντας κάποιος αδαής ότι το Μαρούσι πριν από δύο χρόνια ήταν ολυμπιακός δήμος, θα φαντάζεται ότι σε αυτή την περιοχή, οι κάτοικοι του έχουν πλήθος αθλητικών εγκαταστάσεων στην διάθεση τους. Ότι έχουν πολυτελέστατα γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, χώρο για στίβο και για όλα τα υπόλοιπα σπορ και ότι τα νέα παιδιά μπορούν να ασχοληθούν με όποιο άθλημα τους αρέσει. Η πραγματικότητα στο μεταολυμπιακό Μαρούσι, είναι εντελώς διαφορετική και ξεπερνά κάθε φαντασία!.. Όχι προς την θετική της πλευρά για τους κατοίκους του, αλλά προς την αρνητική.

Το Μαρούσι μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες έχει λιγότερους αθλητικούς χώρους από ότι είχε πριν! Λίγους μήνες πριν την διεξαγωγή των Αγώνων, το ποδοσφαιρικό γήπεδο, που είχε χτιστεί από τον δήμο, ισο-

πεδώθηκε και έγινε πάρκινγκ για τις ανάγκες της διοργάνωσης! Έστω και εάν είχε αφεθεί στην τύχη του από το δήμο, το ποδοσφαιρικό γήπεδο εξυπηρετούσε σε σημαντικό βαθμό τις ανάγκες των ερασιτεχνικών ομάδων του Αμαρουσίου.

Από την στιγμή, που το γήπεδο γκρεμίστηκε για να γίνει πάρκινγκ (πρόκειται για παγκόσμια πρωτοτυπία!), οι ομάδες ποδοσφαίρου περιφέρονται σαν τους τσιγγάνους στους αθλητικούς χώρους των γύρω περιοχών. Θα πει, κάποιος γιατί δεν χρησιμοποιούν τα βοηθητικά γήπεδα του ΟΑΚΑ, που ανήκει στα όρια του δήμου Αμαρουσίου; Γιατί για να το χρησιμοποιούσαν πρέπει να πληρώσουν ενοίκιο! Η έλλειψη γηπέδου ποδοσφαίρου, έχει ως συνέπεια να μην μπορούν να «καθιερηθούν» τμήματα υποδομής από τις ποδοσφαιρικές ομάδες του δήμου



Αμαρουσίου. Πολύ απλά αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά του Αμαρουσίου δεν μπορούν να παίξουν μπάλα!.. Γιατί μπορούν τα παιδιά να ασχοληθούν με το στίβο; Ο δήμος Αμαρουσίου, που συχνά χρησιμοποιεί ως σύμβολο τον Σπύρο Λούη, τον πρώτο σύγχρονο Έλληνα ολυμπιονίκη, παραμένει χωρίς στάδιο στίβου! Και όποιο μικρό παιδί ή μεγαλύτερο θέλει να γυμναστεί, πρέπει να μετακινηθεί έως την Κηφισιά, έως το «Ζηρίνιο». Σπύρος Λούης έχει ονομαστεί το δημοτικό γυμναστήριο, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Είναι η μοναδική... ανάσα άθλησης για τους απλούς

πολίτες, που υπάρχει στον δήμο. Εκεί «φιλοξενούνται» δεκάδες ερασιτεχνικές ομάδες και τα υποτυπώδη προγράμματα αθλητισμού του δήμου. Προσφάτως η ΚΑΕ Αμαρουσίου, η επαγγελματική ομάδα μπάσκετ ενδιαφέρθηκε να το ανακατασκευάσει με αντάλλαγμα ο κατασκευαστής (βλέπε Μπάμπης Βωβός ιδιοκτήτης της ΚΑΕ) να εκμεταλλευτεί την χρήση υπόγειου πάρκινγκ, που προβλέπεται στο σχέδιο ανακατασκευής.

Θέση μας είναι ότι η χρήση του «Σπύρος Λούης» να παραμείνει ως έχει. Γήπεδο για τις ανάγκες των ερασιτεχνικών ομάδων και των πολιτών, που θα... πεταχτούν έξω από το «Σπύρος Λούης», εάν η χρήση και η εκμετάλλευσή του περιέλθει στην επαγγελματική ομάδα του Αμαρουσίου.

ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ

ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ: Κανένας κάτοικος στο Μαρούσι να μην πληρώνει Δημοτικά Τέλη

Όταν η κίνηση «Εκτός των Τειχών» απαίτησε την κατάργηση των Δημοτικών τελών, προκλήθηκαν και ειρωνικά σχόλια και μάλιστα κάποιιοι με δημοσιεύματα τους μας κατηγορούσαν για λαϊκισμό και δημαγωγία. Οι αριστεροί «του εφικτού» και τις «λογικής» μας έλεγαν αιθεροβάμονες. Ας δούμε τα επίσημα στοιχεία για τον Δήμο Αμαρουσίου που μάλλον δικαιώνουν την θέση μας. Στο δήμο Αμαρουσίου υπάρχουν 1890 επιχειρήσεις μεσαίου και μεγάλου μεγέθους που απασχολούν 33.000 εργαζόμενους με ετήσιο τζίρο 3,6 δις δραχμές. (τα στοιχεία

αυτά είναι τουλάχιστον δύο χρόνων και σήμερα είναι αυξημένα προς τα πάνω 1*).

Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων αυτών σε ποσοστό 89,3% ασχολούνται με το εμπόριο και τις υπηρεσίες (2*). Η πλειοψηφία των εργαζόμενων που απασχολούνται σε καμία περίπτωση δεν είναι Μαρουσιώτες. Εύκολα συμπεραίνουμε ότι για να κάνουν το τζίρο αυτό οι εταιρίες χρειάζεται να έχουν άμεση επαφή με τουλάχιστον οκταπλάσιο αριθμό πελατών από τους υπαλλήλους τους, δηλαδή 264.000 άνθρωποι (3*).

Με λίγα λόγια ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ οι εται-

ρίες επιβαρύνουν την περιοχή με περίπου 300.000 επιπλέον ανθρώπους, μέσα σε ένα δωδεκάωρο. Δημουργείται έτσι ίσως το μεγαλύτερο υπερτοπικό κέντρο της Αττικής με τεράστιες επιπτώσεις για τους κατοίκους και την ζωή τους. Ο συνολικός πληθυσμός είναι σύμφωνα με την τελευταία απογραφή 69.470 άνθρωποι.

Οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής αποτελούν μειοψηφία σε σχέση με τον καθημερινό αριθμό ανθρώπων που ζουν και δουλεύουν στην πόλη (περίπου το 1/5). Χωρίς καμία υποδομή στοιβάζουν εργαζόμενους σε γυάλινα κτίρια, με τις χειρότερες

εργασιακές σχέσεις, δημιουργώντας απίστευτη ρύπανση, κυκλοφοριακό χάος και θόρυβο.

Είναι λοιπόν αδιανόητο να επιβαρύνονται οι κάτοικοι και με το οικονομικό κόστος της λειτουργίας της πόλης, που κύρια εξυπηρετεί, όπως φαίνεται παραπάνω την κερδοφορία των εταιριών.

Ας πληρώσουν λοιπόν αυτές το κόστος.

1* επίσημο site του Δήμου Αμαρουσίου
2* έκθεση του υπουργείου οικονομικών 2004

3* στοιχεία του ΕΒΕΑ

Τέλος εποχής Τζανίκου. Τι θα ακολουθήσει;

Μετά από τέσσερις τετραετίες, επιτέλους φεύγει. Φεύγει, αφού πρώτα έχει κάνει την πόλη αφόρητη. Τις αυταρχικές ενέργειες, επανειλημμένα τις έχουμε καταγγείλει και όχι μόνο με λόγια αλλά και με δυναμικές ενέργειες. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς; Τα λεγόμενα έργα ανάπλασης του εμπορικού κέντρου; Αυτά τα κακό τεχνα καλντερίμια που θα πρέπει να διεκδικήσουν βραβείο προχειρότητας και κακοτεχνίας – η οποία στοίχισε δεκάδες τραυματισμούς! Υπάρχουν πράγματι τέτοιοι δρόμοι στη Διον. Αεροπαγίτου και στην Ερμού στην Αθήνα, αλλά είναι πραγματική λιθοδομή και όχι «κέραμοι ατάκτως ερριμένοι», όπως αυτοί του Τζανίκου. Αλήθεια ποιο είναι το πραγματικό κόστος και από πού χρηματοδοτήθηκαν; Το αίσχος αυτό που λέγεται «The mall», είναι όχι μόνο αυθαίρετο, αλλά και σκανδαλώδες. Δεν πρέπει να κλείσει εύκολα αυτή η υπόθεση, στην οποία παίχτηκαν πολλά εκατομμύρια και όχι μόνο. Οι κάτοικοι που ζουν τριγύρω, υφίστανται όλες τις επιπτώσεις από την κίνηση των αυτοκινήτων από και προς το εμπορικό κέντρο. Το «The mall», πρέπει να έχει την τύχη όλων των αυθαίρετων. Να κατεδαφιστεί.

Στη θέση του σημερινού σταθμού της Νερατζιώτισσας, ήταν οικόπεδα ενός Αθηναίου επιχειρηματία που οι παλιοί Μαρουσιώτες, από την εποχή του '50, τον έλεγαν «αρπάχτρας», γιατί πήγε να καταπατήσει ένα δρομάκι

που ήταν ανάμεσα στα κτήματά του και τις γραμμές του τραίνου. Ξεσηκώθηκαν οι κάτοικοι και σώθηκε το δρομάκι. Αυτός ο «αρπάχτρας», είναι αγγελούδι μπροστά στους σημερινούς αρπάχτρες.

Η Κηφισιάς – επικράτεια Βωβού – είναι απροσπέλαστη τις ώρες αιχμής στο ύψος της ΗΒΗ. Γιατί; Διότι τα μεγαθήρια του Βωβού, έχουν μετατρέψει τους υπόγειους χώρους πάρκινγκ σε γραφεία και τα αυτοκίνητα παρκάρουν στην Κηφισιάς. Το ίδιο συμβαίνει και στην Αμαρουσίου – Χαλανδρίου, όπου διπλοπαρκάρουν αυτοκίνητα. Έγινε δηλ. η διάνοξη της Αμαρουσίου – Χαλανδρίου, μόνο για χρήση πάρκινγκ.

Έχει καταστραφεί το κέντρο, αλλά και οι συνοικίες που εγκαταλείφθηκαν εντελώς.

Υπάρχουν συνοικίες που θυμίζουν τριτοκοσμική χώρα, χωρίς πεζοδρόμια και αποχέτευση, όπως η Σωρού και Σισμανογλείου. Μάλιστα, στη γειτονιά του Σισμανογλείου, σε γωνιακό οικόπεδο που για χρόνια είχε πινακίδα «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ», έχει υψωθεί διώροφη οικοδομή. Ποιος είναι υπεύθυνος για να απαντήσει; Στην Κοκκινιά, στο οικόπεδο του Ταχυδρόμου, παρά τα καθουχαστικά λόγια του δημάρχου ότι δήθεν θα γινόταν πάρκο, υψώθηκαν τρεις πολυκατοικίες με μεταφορά συντελεστή δόμησης. Πού παίζουν τώρα τα παιδιά της γειτονιάς;

Εντάξει, όλα αυτά τα έκανε ο Τζανίκος. Τώρα που φεύγει είναι όλοι εναντίον του. Τα έκανε όμως μόνος του; Όλοι οι άλλοι είναι αγγελούδια; Αλεξανδρής, Ράτας, Ιωσηφίδης, Πατούλης. Όλοι τους συμμετείχαν. Χωρίς αυτούς ο Τζανίκος δεν θα μπορούσε τίποτε από αυτά να κάνει. Το Μαρούσι έχει ήδη γίνει μια απάνθρωπη πόλη. Δεν αντέχει άλλα πειράματα. Η Αττική οδός, η Κηφισιάς, η τσιμεντοποίηση, έχουν επιφέρει τεράστια καταστροφή.

Οι υπεύθυνοι δεν είναι μόνο αυτοί της συμπολίτευσης, αλλά και αυτοί της «αντιπολίτευσης». Χρειάζεται τεράστια δουλειά για να γίνει το Μαρούσι ανθρώπινη πόλη. Για να μην χρειάζεται να πάει κανείς στα Βριλλήσια ή στο Χαλάνδρι πληρώνοντας διόδια ή πηγαίνοντας «μέσω Λαμίας». Μια που ο δρόμος που ένωσε το Μαρούσι με τα Βριλλήσια και το Χαλάνδρι, κόπηκε από την Αττική οδό. Και τα περίπου διακόσια μέτρα δρόμου – προέκταση της Μεσογείων – που χρειάζονται, δεν τα φτιάχνει ο δήμος, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται τα αυτοκίνητα να πηγαίνουν στα Βριλλήσια από το Σισμανόγλειο.

Το έργο αυτό, δεν μπορούν και δεν θέλουν να το κάνουν όλοι αυτοί που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δημιούργησαν αυτή την κατάσταση. Αυτό το έργο, μπορούν να το κάνουν μόνο οι συνειδητοποιημένοι πολίτες, μαζί με τις κινήσεις εκείνες που αντι-

στάθηκαν με ανιδιοτέλεια στις αυθαίρεσες και στην απερχόμενη διοίκηση του δήμου.

Τέτοιοι πολίτες είναι αρκετοί. Για παράδειγμα οι κάτοικοι του Παραδείσου, κινητοποιήθηκαν μέσα από το Σύλλογό του, να προστατέψουν τη συνοικία τους από αποφάσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ, από αμιγούς κατοικίας σε γενικής κατοικίας. Πόσα άλλα μεγαθήρια θα υψώνονταν; Σώσανε το χώρο του Αϊ Γιώργη του Χωματιανού.

Οι κάτοικοι της Ν. Φιλοθέης μέσα από το Σύλλογό τους και κινητοποιήσεις, κατόρθωσαν να χαρακτηριστεί η περιοχή του Δηλαβέρη, ως σχολικός χώρος. Και ήταν μια νίκη γιατί για χρόνια οι μαθητές της περιοχής έκαναν μάθημα σε παράνομο κτίριο. Και μάλιστα, άκουσον άκουσον, έπαιρναν ρεύμα για φωτισμό, παράνομα, από το διπλανό πάρκο.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί, ότι η υπογειοποίηση τμήματος της Αττικής οδού στα Βριλλήσια, έγινε μετά από συνεχείς αγώνες των κατοίκων εκείνης της περιοχής.

Σ' αυτές τις δημοτικές εκλογές, ζητούμε την ψήφο διαμαρτυρίας, της οργής αλλά και την απόφαση των συμπολιτών μας για ενότητα στη δράση και αγώνα για να εξασφαλίσουμε το μέλλον που μας ανήκει.

ΛΙΑΚΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΑΕΙ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΗΣΥΧΑΖΟΥΜΕ ΚΑΡΑΔΟΚΟΥΝ ΠΑΛΙ!



ΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΤΡΩΝ...

Απάντηση από τον δήμαρχο Π.Τζανίκο στην εφημερίδα «ΑΜΑΡΥΣΙΑ» σε ερώτησή της για την ίδρυση του Hellenic – American University:

«... το πανεπιστήμιο υπόκειται στην νομοθεσία των ΗΠΑ και δεν πέφτει κουβέντα στο Ελληνικό κράτος για την λειτουργία του καθώς αυτό δεν δεσμεύεται από το Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο...είναι μια μεγάλη επιτυχία για το Μαρούσι. Τα μη κρατικά πανεπιστήμια θα έπρεπε από προχθές να λειτουργούν στην Ελλάδα, καθώς σε όλο τον κόσμο είναι τα καλύτερα».

Τοποθέτηση δημάρχου Τζανίκου για τους φοιτητές και τους κατοίκους που βρέθηκαν στο ΔΣ στις 16/5 :

«...πήγαν 30 αληθίριοι και έπεσαν πάνω σε έναν υπάλληλο. Το σύστημα ασφαλείας του δημαρχείου έχει καταγράψει τα πρόσωπά τους, όμως δε θα επιδιώξουμε την ποινική τους δίωξη, γιατί είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα τολμήσουν να ξανακάνουν κάτι παρόμοιο. Δεν θα επιτρέψουμε σε 30 κωλόπαιδα να παίξουν με την τοπική αυτοδιοίκηση...»



...και η στάση των κληρονόμων

ΣΙΓΗ ΙΧΘΥΟΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ!

Επί ένα και παραπάνω μήνα (Μάρης - Ιούνης 2006) εκατοντάδες συμπολίτες μας και φοιτητές πολιορκούσαν το Δημαρχείο, διαμαρτύρονταν στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, διαδήλωναν στους δρόμους της πόλης. ΚΑΝΕΝΑΣ απο τους σημερινούς “μεγαλουποψήφιους” διεκδικητές του δημαρχιακού θώκου δεν συντάχθηκε μαζί μας σε αυτόν τον αγώνα. ΚΑΝΕΝΑΣ δεν συμπεριέλαβε στο πρόγραμμά του, όχι τη δέσμευση ότι υπερασπίζεται την ελεύθερη δημόσια δωρεάν παιδεία, αλλά αντίθετα αποφεύγουν επιμελώς να αναφερθούν στο θέμα. Το ίδιο αποφεύγουν κάθε αναφορά στο The Mall και τη LAMDA DEVELOPMENT συμφερόντων Λάτση. Γιατί; Η απάντηση δεν είναι γρίφος. Γιατί έχουν τα ίδια σχέδια. Γι’ αυτούς τους λόγους επελέγησαν απο τα κομματικά επιτελεία του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ. Επελέγησαν για να συνεχίσουν το έργο του προκατόχου τους Π. Τζανίκου.



Η Δημοτική Κίνηση ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ οργάνωσε μαζί με τη συντονιστική επιτροπή των φοιτητικών συλλόγων όλες τις κινητοποιήσεις ενάντια στην ίδρυση του ιδιωτικού αμερικάνικου ΑΕΙ στο Μαρούσι. Πρωτοστατήσαμε σε όλες τις διαμαρτυρίες στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Η αγώνας είχε επιτυχία! Το ιδιωτικό ΑΕΙ δεν θα ανοίξει τις πύλες της ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης αυτή τη χρονιά στο Μαρούσι. ΔΕΝ ΕΦΗΣΥΧΑΖΟΥΜΕ. Θα ξαναπροσπαθήσουν. Καλούμε όλους τους κάτοικους και τη νεολαία της πόλης να στηρίξουν αυτούς τους αγώνες που θα συνεχίσουμε και μέσα στο νέο δημοτικό συμβούλιο. Φηφίζουμε ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ. Ψηφίζουμε ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας αρνήθηκαν να πληρώσουν τις παράνομες κλήσεις της δημοτικής αρχής του απερχόμενου Δήμαρχου, κλήσεις που μοίραζαν καθημερινά οι αστυνομικοί μαϊμού του Τζανίκου και οι επίορκοι δημοτικοί υπάλληλοι.

Η εκστρατεία ενημέρωσης της ΑΙΧΜΗΣ είχε σαν αποτέλεσμα την άρνηση χιλιάδων πολιτών που ενημερώθηκαν να πληρώσουν.

Εξανάγκασε τη δημοτική αρχή να απαναχωρήσει. Τι λένε επι του θέματος οι σημερινοί υποψήφιοι Τζανίκοι; Εμείς σας λέμε ότι σχεδιάζουν την επαναφορά του συστήματος! Σχεδιάζουν την επιβολή νέων φόρων. Σχεδιάζουν την πρόληψη κι άλλων αργόμισθων δημοτικών αστυνομικών.

Κόπηκαν 30.000 κλήσεις. Πληρώθηκαν 4.000 μόνο. Οι συμπολίτες μας έστειλαν το μήνυμα.

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Η ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ!

Η ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ δεν άλλαξε το κυκλοφοριακό χάος μέσα στο Μαρούσι. Αντίθετα το επιδείνωσε. Τα πανάκριβα διόδια μέσα στη πόλη που διατρέχει αναγκάζουν χιλιάδες οδηγούς να την παρακάμπτουν μέσα απο το Μαρούσι. Ποιός θα πληρώσει έξι ευρώ, με την επιστροφή, απο το Χαλάνδρι στη Πεύκη; Ποιός θα προτιμήσει απο Κηφισίας να πάει καλογρέζα με αυτά τα διόδια. Θα συνεχίσει λίγο παραπάνω, θα μπει Μαρούσι και θα κατευθυνθεί Περικλέους - Λ. Ειρήνης κ.λ.π. Η κοινοπραξία έχει ήδη τεράστια κέρδη. Το έργο μέσα στα επόμενα 20 χρόνια θα έχει κάνει “απόσβεστη” εβδομήντα φορές! Είναι επιτακτική ανάγκη να απαιτήσουμε ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ στην ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ πριν πάθουμε όλοι ασφυξία μέσα στο Μαρούσι!

αίχμη
ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΤΙΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

Οι κλήσεις είναι παράνομες (και παράνομες)

Συμφωνώ και καταθέτω στο Πρωτοδικείο της Υπηρεσίας Ευόδου του Δήμου Αμαρουσίου την ημερομηνία αυτή την αίτηση αντήρησης προέχοντα την καταβολή των ες τμήμα που παρατίθεται και ποσών νόμιμα τοποθετημένων κάποιου υπάλληλου του Δήμου στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου μου. Το μέτρο της “ελεγχόμενης στάθμευσης” δε έχει την δική του θέση και τα κληθέντα αντίστοιχα μέτρα (παρκόμετρα) που “εκπιπχρονιστή” Δήμαρχου. Ικείνα είναι κριθεί παράνομα και παρανόμα και ο Δήμος, υποχρεώθηκε μετά α να ανακαλέσει τους ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ να καταχωρηθεί η χρήση οι άδικες πινακίδες συμπολίτες μας, οι έχουν καταβάλει! (Να γίνει από τις πινακίδες αφαιρούνται στο δημαρχείο και απαιτείται να σας επιστραφούν εντάξει)

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΙΓΡΗΦΗΣ
ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ - ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ.....
ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.....
ΟΔΟΣ.....
ΠΕΡΙΟΧΗ.....
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ.....
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ.....

Διαμαρτύρομαι για το “δικαστικό πρόβλημα κληθέντων, υπάλληλων”, που μου καταλογίστηκε από κληθέντες, υπάλληλους του Δήμου Αμαρουσίου.

Ο έλεγχος της “παρανομίας” υπάλληλων, σύμφωνα με το Π.Δ. 23/2002 είναι αρμοδιότητα της Αστυνομίας. Στο Μαρούσι δημαρτυρία δεν αρμόδια με βάση την απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας, κτηνιάτσης, ψαχιάτσης, αλιείας, κτηνιάτσης, κτηνιάτσης, κτηνιάτσης, κτηνιάτσης.

Αντίθετα εμείς την έχουμε αναθέσει σε υπάλληλους που έχουν αποσπαστεί από άλλους τμήματα που Αίχμη και οι οποίοι διατρέτουν το οδικό μας χώρο από τις κληθέντες αρχές, αφού εκτελούν παράνομα αστυνομικό καθήκοντα.

Για να αποφασίσω πως έχω καταβάλει με υπομονή της η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζόμενων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ) στις 2/9/2001. Επιπρόσθετα στο σημείο που έχω παραβάλει δεν υπάρχει σήμα του ΚΟΚ που να απαιτείται τη στάση ή τη υπαγωγή.

Για τους παραπάνω λόγους, δεν πληρώσω την “βιβλική παράβολη”, απαιτώ να επιμεληθεί η βιβλική του δήμου με τους νόμους και τα διατάγματα που κράτος. Σας καλώ να αποσπείρετε τις πινακίδες της υποκατάστασης ελεγχόμενης στάθμευσης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.....
ΥΠΟΓΡΑΦΗ.....

Όταν όλα θα είναι αληθώς...

Φαντάσου μια στιγμή το όνειρο να γίνει αλήθεια
το νερό να πάρει φωτιά
η στιγμή να είναι απέραντη
το σκοτάδι να φωτίζει
η μέρα να μακραίνει
τα όπλα να δίνουν ζωή
η γνώση να φέρνει χαμόγελα.

Φαντάσου ένα άστρο να πέσει και κανείς να μην ευχηθεί
να ακούμε τα τραγούδια
αλλά να μην τα συλλαβίζουμε
η τροφή να σεργιανά από στόμα σε στόμα
και να μην ρωτάει γιατί
η ελπίδα να μην υπάρχει
όλα να είναι παρόν σαν μια τεράστια πηλατεία με παιδιά.

Φαντάσου σπίτια με κεραμίδια και αυλή
με την όψη και την μυρουδιά της θάλασσας στο παράθυρο σου
η δουλειά να είναι αγάπη
η επιβεβαίωση στοργή
η επιβράβευση χαμόγελα
σαν να προσφέρεις ένα γιασεμί ή μια παλάμη.

Φαντάσου το σμίξιμο δύο κεραυνών να απαντά
στην απεραντοσύνη της έκφρασης
και μια στάλα βροχής το καλοκαίρι
σε μια ακρογιαλιά, να είναι ίση
με όλο το χρυσάφι του κόσμου
να πηλάθουμε ιστορίες γι αυτά που ζούμε
σαν περιλήψεις βιωμάτων και αισθήσεων.

Φαντάσου ένα χάδι να γιατρεύει τον πόνο
ένα βιβλίο να σαρώνει στο διάβα του το χρόνο
ένα ποίημα να αποδίδει δικαιοσύνη
κάποιο πρωί να κοιταζόμαστε
όχι για να μας δουν αλλά για να δούμε.
Σαν να παραπατάς και από την απέραντη άβυσσο
να πέφτεις στο σημείο που γυρίζουν όλα τα αγκαλιάσματα.

Δεν είναι παράξενο αλήθεια;
Πόσα όμορφα φαντάστηκες
και είσαι ακόμα στην αρχή
ΓΙΑ ΦΑΝΤΑΣΟΥ...

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΛΙΟΣ

**Η Συντακτική ομάδα
της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ
στηρίζει και συμμετέχει
στο ψηφοδέλτιο**

S.O.S. !

Δεν μας υπολογίζουν,
μας θεωρούν αναλώσιμο εμπόρευμα.
Ζητούν τη ψήφο μας,
γιατί έχουν πολύ σοβαρούς λόγους...
Το Δήμο ΑΕ, τους "κουμπάρους",
τις αρπαχτές, τα MALL, τα IBC,
τα ιδιωτικά πανεπιστήμια,
τα δάση και το πράσινο για οικόπεδα.



Θα τους επιτρέψουμε
να καταστρέψουν το παρόν
και το μέλλον μας ;

Δεν συμβιβάζομαστε!

Ψηφίζουμε



“ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ”
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ