

ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΡΩ...

Δεν μας φτάνουν τα λεφτά. Τα έξοδα πολλά, ακόμα και με μεγάλη οικονομία κάθε τέλος του μήνα ψαχνόμαστε για δανεικά. Και μας καλούν να δανειστούμε από αυτούς που μας χρεωστάνε, τους τραπεζίτες. Και εκείνοι μας δανείζουν τα δικά μας λεφτά, το δικό μας ιδρώτα, την δική μας παραγωγή. Ληστές του κόπου μας.

ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΡΩ...

Δεν μας φτάνει ο χρόνος. Δουλειά όλη την μέρα, τρέξιμο, φωνές. Και όταν φτάνει το κάθε βράδυ, κατάκοποι, λίγο πριν τον ύπνο, μπροστά στην τηλεόραση, να ψάχνουμε να βρούμε κάτι για να ξεχαστούμε, κάτι για να μην σκεφτόμαστε. **Αυτό θέλουν να κάνουν, έναν λαό που να φοβάται να σκέφτεται.**

ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΡΩ...

Δεν μας φτάνει ο χώρος. Κουμάντο κάνουν οι Μεγάλο-εταιρίες στις γειτονιές στις αυλές και στα μπαλκόνια μας. Στις αναμνήσεις μας εισβάλουν τα MALL, τα εμπορικά και τα γυάλινα μεγαθήρια και εκτοπίζουν τις πλατείες, τα πάρκα και τις παιδικές χαρές. Ακόμα και **την συνεύρεση μας από ευκαιρία επικοινωνίας θέλουν να την καταντήσουν αφορμή για κατανάλωση...**

ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΡΩ...

Δεν μας φτάνει η εκπροσώπηση. Αποδείχτηκε μεγάλη απάτη κι ευκαιρία για πλουτισμό. Δεν μπορούμε να περιμένουμε πια τίποτε και από κανένα. Πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Την κατάσταση της γειτονιάς μας, της πληροφόρησης, του αγώνα και της νίκης. **Να μην ξαναδώσουμε σε κανένα τοκογλύφο ενέχυρο την ζωή μας.**

ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΡΩ...

Δεν μας φτάνουν τα δικαιώματα. Θέλουν να παρακολουθούν την κάθε μας κίνηση, την κάθε μας σκέψη. Οι «σερίφηδες» με τα δίτροχα για εκφοβισμό στους δρόμους, οι δημοσιογράφοι – οικονομικοί αναλυτές για εκφοβισμό στην τηλεόραση.

ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΡΩ...

«Να δεις τι έχουν για μετά...». Νέες περικοπές, νέοι φόροι, νέες απολύσεις, κατάργηση όλων των συλλογικών συμβάσεων, ακρίβεια και τέλος στάση πληρωμών. Για να μας πιούν το αίμα κυριολεκτικά!

ΕΔΩ ΔΕΝ ΠΙΑΝΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΡΕΣ. ΔΕΝ ΠΙΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΥΧΕΣ...

Να αναπτύξουμε το δικό μας ανεξάρτητο κίνημα συνολικής ρήξης και ανατροπής

Βρίζεις; Και εμείς. Αγανακτείς; Και εμείς. Εύχεσαι η κατάσταση να ήταν αλλιώς; Ναι και εμείς... Φτάνει; ΟΧΙ! Η βασική διαπίστωση που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι **το σύστημα στο οποίο ζούμε το μόνο που μπορεί να προσφέρει στο τέλος, μετά την απάτη της κατανάλωσης και της ανάπτυξης, είναι η βαθιά ανθρώπινη εξαθλίωση και μιζέρια.** Τι ακολούθησε το μεγάλο φαγοπότι των Ολυμπιακών αγώνων; **«Λεφτά υπάρχουν» έλεγε το ΠΑΣΟΚ, αλλά εννοούσε τους μισθούς και τις συντάξεις μας.** Μετά ήρθε η κρίση, το Μνημόνιο, η ΕΕ, το ΔΝΤ. Κι αφού μας πήραν όσα περισσότερα μπορούσαν και σχεδιάζουν να πάρουν κι άλλα, μας τρομοκρατούν κι από πάνω...

Το 8/ωρο έγινε 3/ωρο, καταργήθηκαν οι συλλογικές συμβάσεις κι η πλούσια γενιά των 700ευρώ υποχρεώθηκε να πάει ακόμα πιο κάτω. Εκατοντάδες χιλιάδες απολύσεις, ανεργία και ταυτόχρονα αύξηση των κερδών για τις τράπεζες και τις

πολυεθνικές. Περαιώση για τους μικρούς επαγγελματίες, αλλά φοροαπαλλαγή για τους μεγάλους καρχαρίες. Με τον «Καλλικράτη» θα μας υποχρεώσουν να ξαναπληρώσουμε για την παιδεία, την υγεία τις κοινωνικές υποδομές. **Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι μετατρέπονται σε τοπικά κράτη και ανώνυμες εταιρείες. Πιστεύει κανένας ακόμη τα όσα μας λένε; Μπορούμε να πάμε ακόμη πιο κάτω; Φτάσαμε εδώ που δεν πάει παρακάτω!**

Αν συμφωνήσουμε σε αυτό, τότε **δεν απομένει τίποτε άλλο από το να τα αλλάξουμε όλα. Να ανατρέψουμε τη πολιτική τους και τις κυβερνήσεις τους.** Το πώς και το τι θα ακολουθήσει είναι ζητούμενο και αντικείμενο συζήτησης και δράσης όλων των ανθρώπων που θα επιλέξουν να έχουν μια τέτοια ενεργητική στάση στην ζωή τους. Έτοιμες συνταγές δεν υπάρχουν. Ούτε ειδικοί. Ιδέες και σκέψεις για κουβέντα και δράση πολλές.

ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΡΩ... ότι αυτό που κρατάς στα χέρια σου δεν είναι μια «κανονική προκήρυξη». Είναι η «απόφαση» μιας μεγάλης συλλογικότητας στο Μαρούσι, που κατανοεί ότι η ζωή μας «πρέπει να πάει αλλιώς» και ότι αυτό το αλλιώς πρέπει να το διεκδικούμε κάθε στιγμή, κάθε λεπτό και για κάθε ζήτημα εμείς οι ίδιοι και όχι Να το αναθέτουμε σε εκπροσώπους που μετατρέπονται μετά από λίγο σε εμπόρους της ύπαρξης μας. Με αυτή την λογική κατεβαίνουμε στις εκλογές. **Γιατί το δίλημμα για μας είναι βαθύτερο και ξεπερνάει τις ψήφους που θα καταγράψουμε την Κυριακή στην κάλπη. Κοινωνικός μεσαίωνας ή ανατροπή για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου απο άνθρωπο;**

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
αιχμή
στο Μαρούσι

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ – ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
«ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ»
στο μαρούσι

